

## Vraag het aan Morya



### Liefde stelt geen voorwaarden

“Wanneer men spreekt over liefde, heeft ze niet altijd de inhoud die men in zijn eigen leven ziet. In zijn eigen leven kan het zijn dat men aan liefde denkt terwijl men met andere soorten werkelijkheden bezig is.

Werkelijkheden, daarmee bedoel ik dat er een aantal dingen zijn die lijken op liefde maar die eigenlijk geen liefde zijn. Het is meer een houden van zichzelf op een manier dat men dan denkt: ‘zo kan ik mijn leven invullen.’

Door het mooi te zeggen of door het zagezegd mooi te doen, denkt men dat de ander zal denken dat het liefde is; dit is geen liefde. Liefde op zich is onvoorwaardelijk, ze stelt geen voorwaarden aan God, aan de medemens, aan het zelf.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 5: Liefde is niet blind”  
(uit hoofdstuk 1: ‘Over ware liefde’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 475

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---